

'In het jaar 2030 verdween het woord *natuurlijk* uit het woordenboek.'

Als de Nijmeegse onderzoeker Naomi Schelling een uitvinding heeft gedaan op het vlak van kunstmatige klimaatcorrectie, brengt dat meer teweeg dan ze voorzien heeft. Militairen willen haar vinding gebruiken. Gestript van elke vorm van vrijblijvendheid, staat Naomi voor de vraag hoe zij de toekomst voor zich ziet en welke bijdrage zij daaraan wil leveren.

In dit aangrijpende verhaal worden de contouren verkend van ons nieuwe tijdperk van maakbaarheid, natuurvervaging, klimaatverandering en zelflerende computers: het Antropoceen.

- Is het einde van natuur nabij?
- Vormen zelflerende computers een bedreiging?
- En ... hoe kunnen wij ons het best tot deze nieuwe tijd verhouden?



THOMAS VAN SLOBBE is één van de meest originele denkers uit de natuur-beweging. Als directeur van Stichting wAarde staat hij aan de basis van het denken over natuurvervaging, op de drempel van een nieuwe tijd. Van Slobbe is auteur van diverse boeken over klimaatverandering.

Met uitneembare Schijf van Vijf van het Antropoceen

'De auteur is niet alleen een deskundige, hij is ook een goede verhalenverteller. De mens als vriend en vijand, van elkaar, van zichzelf en van de natuur.' DE VOLKSKRANT

'Hij demonstreert alle kneepjes van het vak met de flair van een routinier.' HET PAROOL



KNNV UITGEVERIJ



KNNV UITGEVERIJ

THOMAS VAN SLOBBE Handvest Antropoceen of de liefde van Toby Zonderveld

HANDVEST Antropoceen

of de liefde van Toby Zonderveld

THOMAS
VAN
SLOBBE

